



**Parochie
Sint Christoffel**

**Informatiebrochure
‘Katholiek Worden’**

**St. Paulus’ Bekering – St. Joseph – RK Open Hof
H. Maria Koningin – St. Caecilia – H. Jozef**

Inhoud

Inhoudsopgave	pag.: 2
Voorwoord	pag.: 3
Wat betekent catechumeen	pag.: 3
Ik wil katholiek worden	pag.: 3
De voorbereiding	pag.: 4
Peter en Meter	pag.: 5
Het horen bij een parochie	pag.: 5
Aanmelden	pag.: 6
De kosten	pag.: 7
Contactinformatie	pag.: 8



Voorwoord

In die tijd zei Jezus:

‘Met het koninkrijk van God gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid.

Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe.

Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar.

Wanneer de vrucht zover is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

Mc. 4 26-29

Wat betekent catechumeen

Het woord ‘catechumeen’ stamt af van het Latijnse woord ‘catechumenus’ wat ongedoopte leerling betekent. In

catechumeen kan je het woord ‘catechese’ herkennen.

Catechese betekent: het opvoeden tot geloof.

Een catechumeen is een volwassene die gedoopt wil worden waardoor hij of zij christen wordt.

Kinderen ontvangen de drie initiatie (basis)sacramenten separaat. Bij geboorte, of in hun eerste levensjaren, ontvangen zij het Heilig Doopsel, rond hun achtste levensjaar doen ze de 1^{ste} Heilige Communie en rond hun twaalfde levensjaar ontvangen ze het Heilig

Vormsel. Een catechumeen of toetredster tot de Rooms Katholieke kerk ontvangt alle drie de sacramenten in één viering.



Ik wil katholiek worden

In deze tijd is het catechumenaat in opbloei. Kinderen worden niet meer vanzelfsprekend gedoopt en soms gebeurt het dat zij op latere leeftijd toch katholiek willen worden. Een kerkelijk huwelijk tussen een gedoopte en ongedoopte verloofde is ook regelmatig aanleiding voor de toetreding tot

de katholieke kerk. Het veranderen van geloofsovertuiging kan ook een grond zijn. Protestanten of andere christenen zijn dan reeds gedoopt en volgen het traject van het catechumenaat voor het ontvangen van het Heilig Vormsel.



Indien je het verlangen hebt om toe te treden tot de Rooms Katholieke kerk zal je na aanmelding deel uitmaken van de catechumenen. De catechumenen gaan een traject in van verdieping in het katholieke geloof en je eigen persoonlijke relatie met God.

De voorbereiding

Elk jaar start er een nieuwe groep catechumenen. Dit is meestal begin van oktober. Jullie komen maandelijks één of tweemaal bijeen in één van onze parochiekernen. In totaal zijn er ongeveer 10 bijeenkomsten. Het gaat meestal om een groep van gemiddeld 6 personen. De voorbereiding wordt begeleid door de werkgroep kerktoetreders.

In deze bijeenkomsten staat je eigen relatie met God en de basis van het katholieke geloof centraal.

De priester zal enkele keren aanwezig zijn om uitleg te geven over de sacramenten en de liturgie.

Door deze bijeenkomsten, die vaak zeer persoonlijk zijn, scheppen jullie ook een band met elkaar wat absoluut een grote meerwaarde is voor het traject; je gaat deze reis samen beleven en ontdekken.

Er zullen diverse onderwerpen aan de orde komen. Naast de sacramenten en de liturgie zullen onder andere ook de bijbel, gebeden, kerkelijke feesten, gebruiken en rituelen besproken worden. De uiteindelijke viering zal ook doorgenomen worden zodat jullie goed voorbereid de viering en de toediening van de sacramenten kunnen ervaren.

Naast de bijeenkomsten in de kerk gaan jullie ook het klooster in Haastrecht en de Kathedraal in Rotterdam

bezoeken. In het Kathedraal zullen jullie de bisschop persoonlijk ontmoeten.

Op Aswoensdag zullen jullie de kerkdienst samen bijwonen en ontvangen jullie het kruisje van as. De betekenis hiervan word je uiteraard vooraf uitgelegd.

In zijn totaliteit een intensieve voorbereidingsperiode die uiteindelijk door bijna alle catechumenen als zeer waardevol en prettig wordt ervaren.

Nadat je Rooms Katholiek bent geworden is er één maal per jaar een bijeenkomst met de bisschop -veelal in Brielle- die alle ‘nieuwe’ katholieken uitnodigt. Een mooie belevenis waarbij je je opgenomen voelt in het geheel van de Rooms-Katholieke Kerk.



Peter en Meter

De grote dag wil je natuurlijk delen met zoveel mogelijk mensen uit je directe omgeving. Familie, vrienden, kennissen die je lief zijn.

Voor iedere catechumeen zoeken we een peter en meter vanuit de eigen parochiekern. Iemand die aanspreekpunt, klankbord is en die je kan leiden, de weg kan wijzen in de katholieke kerk die voor ons zo vertrouwd is en voor jou waarschijnlijk nog vol met raadsels zit. Het voordeel van iemand als peter of meter vanuit de geloofsgemeenschap is, dat je je daar ook meteen wat meer vertrouwd kan voelen daardoor. Indien gewenst kan je zelf uiteraard ook een Peter en/of Meter kiezen binnen je familie / kennissenkring.

Voorwaarde hiervoor is dat deze zelf ook katholiek zijn/is.

Het horen bij een parochie

Het is altijd even wennen als je nieuw bent. Daarom wordt een beroep gedaan op de gastvrijheid van allen binnen de

gemeenschap om je hier zo veel mogelijk thuis te laten voelen.

Je wordt ingeschreven als parochiaan van je eigen parochiekern. Je ontvangt periodiek informatie over de gemeenschap en activiteiten. Je bent van harte welkom om je geheel vrijblijvend als vrijwilliger aan te melden om je in te zetten in uw eigen gemeenschap. Ben je hierin geïnteresseerd dan kan je dit tijdens de bijeenkomsten aangeven.

Je hebt je eigen redenen om katholiek te worden en bent hier in deze periode voorafgaand actief mee bezig geweest. Na katholiek geworden te zijn, heb je ook je eigen manier om dit te (be)leven. Er zijn in ieder geval diverse mogelijkheden binnen onze parochiekernen.

Elke zondag is er in elke parochiekern een viering waarbij je aanwezig kunt zijn. Er zijn diverse evenementen voor kinderen en volwassenen waar je jezelf of je eventuele kinderen voor kunt opgeven. Deze staan doorgaans vermeld in het parochieblad of in het weekbulletin welke elke zondag in de parochiekernen wordt uitgedeeld.



Daarnaast is er Vorming & Gesprek, hier is een aparte brochure voor. Hierin staan diverse bijeenkomsten vermeld voor volwassenencatechese waaraan je geheel vrijblijvend kan deelnemen. Er is voor elk wat wils. Als nieuw katholiek raden wij je zeer aan hier eens je aandacht aan te geven.

Je zult namelijk merken dat je de gesprekken over je geloof, en je alledaagse leven, zult gaan missen nadat je toegetreten bent! Dan moet je het dus zelf op gaan zoeken.

Aanmelden

Aanmelden kan op diverse manieren. In deze folder zit het aanmeldformulier ingesloten. Deze kan afgegeven worden bij

de lokale parochiekernen of doorgemailed worden naar secretariaat@christoffelparochie.nl.

Op onze website www.christoffelparochie.nl is alle informatie ook terug te vinden, evenals het aanmeldformulier. Zodra de aanmelding is ontvangen zal er op kort termijn contact opgenomen worden waarbij je tevens verder geïnformeerd zal worden over het voorbereidingstraject.

De kosten

Ons uitgangspunt is de dienstverlening van onze kerken zoveel mogelijk gratis te houden. We willen absoluut niet dat er financiële belemmeringen zijn voor onze dienstverlening. Het is echter zo dat er wel bijna altijd kosten worden gemaakt. Denk maar aan elektriciteit, materialen, projecten, boeken, papier, versieringen, reiskosten en dergelijke. Hierom zijn we genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen. Het tarief dat is vastgesteld is € 60,- per persoon. Dit bedrag is inclusief:



- Boek / Project
- Bezoek aan het klooster
- Bezoek aan het kathedraal voor de chrisnaviering
- Doopkaars en doopbewijs
- Versiering van de kerk
- Koor tijdens viering
- Liturgieboekje

Facturatie geschiedt na de viering.

Laat deze kosten nogmaals geen belemmering voor je zijn om tot de Rooms-Katholieke kerk toe te treden.

Indien dit bedrag een obstakel voor je is bespreek dit dan met de pastor of met de begeleiders van de werkgroep. Uiteraard mag een hogere bijdrage ook altijd gegeven worden.



Parochie Sint Christoffel

Merellaan 350
2903 GM Capelle a/d IJssel
06 – 525 900 15
secretariaat@christoffelparochie.nl
www.christoffelparochie.nl

Parochiekernen:

St. Caecilia

Zoicherstraat 90
3067 AT Rotterdam
010 – 420 16 52

H. Maria Koningin

Memlinghof 2
2923 XT Krimpen a/d IJssel
0180 – 51 62 87

Open Hof

Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam
010 – 455 10 67

H. Jozef

Emmastraat 26
2941 XD Lekkerkerk
0180 – 66 31 70

St. Paulus' Bekering

Merellaan 352
2903 GM Capelle a/d IJssel
010 – 450 23 54

St. Joseph

Kerklaan 20
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 – 31 22 63