

Parochie Sint Christoffel

Het sacrament van
boete en verzoening



St. Paulus' Bekering – St. Joseph – RK Open Hof
H. Maria Koningin – St. Caecilia – H. Jozef

Voorwoord

'Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad'.

(1 Joh 1, 8-9)

Wat betekent Boete en Verzoening

In de Bijbel spreken veel teksten over Gods goedheid en barmhartigheid. Jesaja zegt dat God bereid is tot vergeving, maar de profeet roept ook op tot bekering: *'De zondaar moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren naar de Heer, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft'.*

(Jes. 55, 7)

Het sacrament 'Boete en Verzoening' is bij de meeste mensen veelal bekend als 'de biecht'.

Zoals iedereen weet, heeft dit sacrament flink ingeboet aan populariteit. Het beeld van een oude priester die in een muf biechthokje zonden zit aan te horen om die met enkele onze-vadertjes aan penitentie te vergeven. Vele verkeren ook in de mening dat het sacrament zou zijn afgeschaft. Dat is niet het geval, maar het heeft een grote transformatie doorgemaakt.



Vaak krijgt de biecht in onze tijd de vorm van een intens gesprek tussen priester en zijn medegelovige in Christus, waarin de balans van een heel leven of een groot deel daarvan wordt opgemaakt.

De priester sluit dan af met de oude woorden, die zo een hele nieuwe lading krijgen:

‘Het leed dat je zult dragen en het goede dat je hebt volbracht, het zij je tot vergiffenis van zonden en tot eeuwig leven’.

Bij voorkeur past een dergelijke dieptegesprek en zondevergeving in de voorbereidings- tijd op Pasen of in de aanlooptijd naar Kerstmis.

Naast de privé-biecht zijn er in onze parochie ook gezamenlijke boetevieringen, met name in de advents- en de 40-dagentijd.

Ik wil het sacrament van Boete en Verzoening ontvangen.

Indien u dit sacrament wenst te ontvangen neemt u dan contact op met het Centraal Parochie Secretariaat. Hier zal voor u een afspraak ingepland worden met één van de priesters. U kunt het secretariaat bereiken via e-mail secretariaat@christoffelparochie.nl of via het telefoonnummer 06 525 900 15.

De kosten

Aan het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening zijn geen kosten verbonden.



Parochie Sint Christoffel

Merellaan 350

2903 GM Capelle a/d IJssel

06 – 525 900 15

secretariaat@christoffelparochie.nl

www.christoffelparochie.nl

Parochiekernen:

St. Caecilia

Zoicherstraat 90

3067 AT Rotterdam

010 – 420 16 52

H. Maria Koningin

Memlinghof 2

2923 XT Krimpen a/d IJssel

0180 – 51 62 87

Open Hof

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam

010 – 455 10 67

H. Jozef

Emmastraat 26

2941 XD Lekkerkerk

0180 – 66 31 70

St. Paulus' Bekering

Merellaan 352

2903 GM Capelle a/d IJssel

010 – 450 23 54

St. Joseph

Kerklaan 20

2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

0180 – 31 22 63