

Parochie Sint Christoffel

Het sacrament van de Eucharistie
(1^e communie)



St. Paulus' Bekering – St. Joseph – RK Open Hof
H. Maria Koningin – St. Caecilia – H. Jozef

Inhoud

Inhoudsopgave	pag.: 2
Voorwoord	pag.: 3
Wat betekent communie	pag.: 3
Ik wil de 1 ^e h. communie ontvangen	pag.: 4
De voorbereiding van de kinderen	pag.: 4
De voorbereiding van de ouders	pag.: 5
De werkgroepen	pag.: 6
Aanmelden	pag.: 6
De kosten	pag.: 7
Contactinformatie	pag.: 8

Voorwoord

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: “Neem en eet, dit is mijn lichaam”.

Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: “Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden”.

“Ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader”.

Matt. 26:20-29

Wat betekent Communie.

Het woord ‘communie’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘communio’, dat ‘gemeenschap’ betekent. Het verwijst naar het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap.



Na de doop is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven (van een kind). In de regel vindt dit plaats rond het achtste levensjaar. Het is een bijzonder moment; voor het eerst mag je deelnemen aan het sacrament van de Eucharistie.

De priester gaat de gemeenschap voor in de viering van de Eucharistie. ‘Eucharistie’ betekent letterlijk: ‘dankzegging’. In het eucharistisch gebed worden de gaven van brood en wijn omgevormd tot Lichaam en

Bloed van de Verrezen Heer. Door deel te nemen aan de Eucharistie word je uitgenodigd in je dagelijks leven te delen wat je ontvangt: de liefde van Christus.

De Eerste Heilige Communie is de eerste volledige deelname aan de Eucharistie. Als zodanig is de Eerste Heilige Communie de tweede stap ter voltooiing van de christelijke initiatie.

Ik wil de 1^{ste} Heilige Communie ontvangen

Om de Eerste Heilige Communie te kunnen ontvangen zijn er enkele voorwaarden. Het kind dient gedoopt te zijn en minimaal in groep 4 van de basisschool te zitten. Dit heeft vooral te maken met het leesniveau van het werkboek dat gebruikt wordt bij de voorbereiding en de leeftijd van uw kind.

Indien uw kind nog niet gedoopt is dan kan dit alsnog plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u in de folder: Het sacrament van het doopsel.



De voorbereiding van de kinderen

Voor de Eerste Heilige Communievoorbereiding komen de kinderen bij elkaar tijdens een aantal bijeenkomsten. De kinderen worden met elkaar voorbereid waardoor ze al de beleving hebben om 'samen op weg' te zijn. De eerste korte bijeenkomst zal zijn in de vooravond en dan mogen de ouders ook meekomen om kennis te maken met elkaar, met de mensen van de werkgroep. Dit geeft de kinderen een veiliger gevoel.

In de bijeenkomsten zal vooral uitgelegd worden wat de communie inhoudt en wat gedoopt zijn betekent. Verder zal er kennis gemaakt worden met de bijbel en de verhalen hierin over Jezus.

Over het algemeen zijn het acht bijeenkomsten. Zes vóór en twee terugkombijeenkomsten ná de grote dag.

Daarnaast is er nog een 'oefenmiddag'. Tijdens deze middag wordt met de kinderen de viering van de grote dag doorgenomen en oefenen ze waar ze moeten gaan staan, zitten, hoe ze moeten lopen etc. bij de viering van de eerste communie zelf.

Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van een werkboek. Er wordt gewerkt aan de hand van dit werkboek met als onderwerpen: de doop, bidden en het Laatste Avondmaal.

De voorbereiding van de ouders

Gezien de leeftijd van de kinderen is het veelal zo, dat de ouders de keuze maken voor het doen van de eerste communie. Als ouder ga je ook een stap verder zetten op je eigen geloofsweg. Voor een aantal is het misschien een hernieuwde kennismaking met geloof en kerk. In ieder geval gaan de ouders zich ook bezinnen op wat het geloof in je eigen leven betekent en wat je daarvan doorgeeft aan je kind in het leven van alledag. Hierbij is het 'samen onderweg' zijn al een eerste ervaring, die je deelt met de ouders van de andere kinderen.

Tijdens twee ouderavonden zal er naast informatie ook een bezinning op geloof en leven worden aangeboden. Wat is liturgie? Wat vieren we en hoe geven we dit vorm in het leven van vandaag? Hoe dragen we dit over op ons kind?

Wij hechten veel waarde en een groot belang aan het bijwonen van de bijeenkomsten. Vanwege de opbouw van het programma voor de kinderen maar ook vanwege de rol van de ouders. Door te kiezen voor de Eerste Heilige Communie geef je namelijk als ouder aan dat ‘geloven’ serieus en belangrijk is. Daarnaast kun je van elkaar leren en elkaar verrijken waardoor je als ouder groeit in het geloof. Het is een uniek moment om ook zelf weer stil te staan bij wat geloof voor je betekent.

De werkgroepen

In de parochiekernen hebben wij enthousiaste vrijwilligers die met elkaar de werkgroep vormen. Zij begeleiden de gezinnen in het traject van voorbereiding en viering. Zij doen dit al vele jaren met plezier en toewijding in samenwerking met de pastores. In de maand december zullen er ook in de parochiekernen folders liggen, waarmee u uw kind kunt aanmelden. In die folder staan tevens de data genoemd waarop uw kind voor de voorbereidingsbijeenkomsten verwacht wordt.

Aanmelden

Aanmelden kan op diverse manieren. In deze folder zit het aanmeldformulier ingesloten. Bij aanmelding van meerdere kinderen uit één gezin dient voor ieder kind een apart aanmeldingsformulier gebruikt te worden. Deze kan/kunnen afgegeven worden bij de lokale parochiekernen of doorgemailed worden naar secretariaat@christoffelparochie.nl. Op onze website

www.christoffelparochie.nl is alle informatie ook terug te vinden, evenals het aanmeldformulier.
Zodra de aanmelding is ontvangen zal er op kort termijn contact opgenomen worden waarbij je tevens verder geïnformeerd zal worden over het voorbereidingsstraject.

De kosten

Ons uitgangspunt is de dienstverlening van onze kerken zoveel mogelijk gratis te houden. We willen absoluut niet dat er financiële belemmeringen zijn voor onze dienstverlening.

Het is echter zo dat er wel bijna altijd kosten worden gemaakt. Denk maar aan elektriciteit, materialen, projecten, boeken, papier, versieringen, reiskosten en dergelijke. Hierom zijn we genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen. Het tarief dat is vastgesteld is € 40,- per kind. Dit bedrag is inclusief:

- Werkboek
- Koor
- Liturgieboekjes
- Bloemen en kaarsen



Laat deze kosten nogmaals geen belemmering zijn. Indien dit bedrag een obstakel is bespreek dit dan met de pastor of met de begeleiders van de werkgroep. Uiteraard mag een hogere bijdrage ook altijd gegeven worden.



Parochie Sint Christoffel

Merellaan 350
2903 GM Capelle a/d IJssel
06 – 525 900 15
secretariaat@christoffelparochie.nl
www.christoffelparochie.nl

Parochiekernen:

St. Caecilia

Zocherstraat 90
3067 AT Rotterdam
010 – 420 16 52

Open Hof

Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam
010 – 455 10 67

St. Paulus' Bekering

Merellaan 352
2903 GM Capelle a/d IJssel
010 – 450 23 54

H. Maria Koningin

Memlinghof 2
2923 XT Krimpen a/d IJssel
0180 – 51 62 87

H. Jozef

Emmastraat 26
2941 XD Lekkerkerk
0180 – 66 31 70

St. Joseph

Kerklaan 20
2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
0180 – 31 22 63