

Parochie Sint Christoffel

Het sacrament van de
ziekenzalving



St. Paulus' Bekering – St. Joseph – RK Open Hof
H. Maria Koningin – St. Caecilia – H. Jozef

Inhoud

Inhoudsopgave	pag.: 2
Voorwoord	pag.: 3
De ziekenzalving	pag.: 3
Ik wil de Ziekenzalving ontvangen	pag.: 5
Individuele Ziekenzalving	pag.: 5
Gemeenschappelijke Ziekenzalving	pag.: 5
De voorbereiding	pag.: 6
Aanmelden	pag.: 6
De pastorale wacht	pag.: 7
De kosten	pag.: 7
Contactinformatie	pag.: 8

Voorwoord

Volgens het geloof en de leer van de katholieke Kerk is de Ziekenzalving één van de zeven sacramenten.

Zo lezen we in het evangelie volgens Marcus:

“Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen.”

(6,13)

De Ziekenzalving werd ook aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd in de brief van de apostel Jakobus:

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.”

(Jak 5, 14-15).



De Ziekenzalving

De Ziekenzalving werd vroeger eigenlijk alleen maar toegediend wanneer mensen in acuut levensgevaar verkeerden: dan werd de priester geroepen om het heilig Oliesel of het Viaticum te bedienen. Men wilde op zo'n cruciaal moment in het leven graag Gods nabijheid en steun ervaren.

Het Viaticum is de laatste heilige communie die aan een stervende bij de overgang van dit leven naar het andere leven wordt gegeven als voedsel op de weg naar God.

Dit is het eigenlijke stervenssacrament.

Het Lichaam en het Bloed van Christus zijn onderpand van de verrijzenis:

“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”

(Joh. 6, 54)}

Geleidelijk aan kwam men tot het inzicht dat de Ziekenzalving ook heel zinvol kan zijn wanneer mensen door ziekte of ouderdom een moeilijker periode in hun leven doormaken. Want ook dan wilt men die extra steun van Godswege graag ontvangen.

Mensen die wel eens een Ziekenzalving meegemaakt hebben, zullen hebben ervaren dat de zalving écht goed doet. Niet alleen aan de ontvanger, maar ook aan de familie en anderen eromheen. De Ziekenzalving is dan een waarlijk teken van Gods aanwezigheid onder ons.

De bijzondere genade van de Ziekenzalving die men ontvangt kan op de volgende manieren vrucht dragen:

- De vereniging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel de kerk.
- Troost, vrede en bemoediging om op christelijke wijze het lijden te verdragen.
- Vergeving van de zonden, als die niet al is verkregen door het sacrament van boete en verzoening.
- Zo mogelijk, herstel van de gezondheid.
- Voorbereiding op de overgang naar het eeuwig leven.



In alle geval is het goed om niet te lang te wachten met de Ziekenzalving: als iemand buiten bewustzijn is, dan is de Ziekenzalving toch anders dan wanneer iemand de zalving zelf bewust kan meemaken.

Ik wil de Ziekenzalving ontvangen

Indien u de Ziekenzalving wenst te ontvangen kan dit in onze parochie op twee manieren;
de individuele Ziekenzalving of de gemeenschappelijke Ziekenzalving.



De individuele Ziekenzalving

In de Parochie Sint Christoffel kunnen mensen die dat willen, altijd het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.

In een urgent geval, waar de dood nabij lijkt te zijn, gebeurt de Ziekenzalving meestal privé, omdat iemand te ziek is om naar de kerk te komen, of omdat hij of zij in een zieken- of verzorgingshuis verblijft. Deze Ziekenzalving kan aangevraagd worden via de pastorale wacht.

Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Het komt regelmatig voor dat mensen ook graag gezalfd willen worden omdat zij hun krachten door ouderdom of ziekte voelen afnemen – zonder dat zij in direct levensgevaar zijn; zij willen graag wat extra steun van God en van de gemeenschap ontvangen in een soms moeilijke of zware fase van hun leven.

Voor deze mensen organiseren wij in onze parochie drie maal per jaar de gemeenschappelijke Ziekenzalving.

De voorbereiding

Aan een gemeenschappelijke Ziekenzalving gaat een voorbereiding vooraf.

Er is een informatiemiddag waarin uitleg wordt gegeven over de zalving. Verder wordt de liturgie doorgesproken en krijgen de deelnemers ook de kans hun vragen te stellen.

Er zal ook dieper ingegaan worden op de beweegredenen van een ieder om deel te nemen aan de gemeenschappelijke Ziekenzalving. Door deze redenen met elkaar te delen zal de gezamenlijkheid een extra waarde krijgen. Daardoor blijven soms mensen na de zalving met elkaar contact houden.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan een gemeenschappelijke zalving, dan kunt u contact opnemen met het centraal parochie secretariaat via secretariaat@christoffelparochie.nl of met het secretariaat van één van onze parochiekernen.

De contactinformatie vindt u op de achterzijde van dit boekje. Via de secretariaten van de parochiekernen kunt u informatie ontvangen over wanneer en op welke locatie de gemeenschappelijke ziekenzalvingen plaats zullen vinden.

De pastorale wacht

De pastorale wacht is een speciaal spoednummer dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is.

De personen achter dit telefoonnummer staan in directe verbinding met de pastores van onze parochie.



Dit telefoonnummer kan met name voor de urgente gevallen gebeld worden. De belangrijkste redenen zijn het melden van een overlijden of het aanvragen van een individuele Ziekenzalving.

De pastorale wacht is bereikbaar via het telefoonnummer: **06 - 1380 3332**.

De kosten

Aan de Ziekenzalving zijn geen verdere kosten verbonden.



Parochie Sint Christoffel

Merellaan 350

2903 GM Capelle a/d IJssel

06 – 525 900 15

secretariaat@christoffelparochie.nl

www.christoffelparochie.nl

Parochiekernen:

St. Caecilia

Zocherstraat 90

3067 AT Rotterdam

010 – 420 16 52

H. Maria Koningin

Memlinghof 2

2923 XT Krimpen a/d IJssel

0180 – 51 62 87

Open Hof

Hesseplaats 441

3069 EA Rotterdam

010 – 455 10 67

H. Jozef

Emmastraat 26

2941 XD Lekkerkerk

0180 – 66 31 70

St. Paulus' Beking

Merellaan 352

2903 GM Capelle a/d IJssel

010 – 450 23 54

St. Joseph

Kerklaan 20

2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel

0180 – 31 22 63